

Verzonden: maandag 6 februari 2023 11:57
Aan: 'lezers@trouw.nl'
Onderwerp: woningnood in Duitsland na WOII
LS,

betreft: een bericht van 92 woorden ter relativering van het vreselijke woningtekort in Nederland....

Foto's afkomstig van Tentoonstelling 'Neuanfänge' in Haus der Bayerische Geschichte Museum; Regensburg sept. 2021 – april 2022



De huidige woning ellende in Nederland, is vreselijk en diep triest. Na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland was de huisvesting nog veel problematischer. Door de bombardementen waren enorm veel huizen verloren gegaan. Daar boven op diende zo'n 12 miljoen van elders verdreven Duitse vluchtelingen te worden opgenomen. Destijds zijn onze Oosterburen erin geslaagd om deze gigantische crisis binnen afzienbare tijd te boven te komen. Waarom slaagt de Nederlandse overheid er maar niet in om onze huidige problemen als Kindertoeslag affaire, Groningse aardbevingschades, huisvesting en vluchtelingen dossier op korte termijn op te lossen?

*Met vriendelijke groet / Kind regards / Mit Freundlichen Grüßen / Meilleurs Salutations,
Lucas F.M. van der Hoeven
Heuvel 20
5101 TD Dongen (N-B)
The Netherlands / Europe*

PREFER: +31(0)162 – 37 10 32 (fixed line)
+31(0)6-42794892 (mobile/cellular)
<http://www.cbsm.nl> // @ lucas.van.der.hoeven@cbsm.nl