

## Madam Wilhelmina Louïse (van der Hoeven-) Sadée

*UNRRA 1946 team 120 at Regensburg / Germany*

*(Rotterdam 8 juni 1918 - Heiloo 9 september 2009 in the Netherlands).*

*2021-12-01 my mother's CV in outline by [lucas.van.der.hoeven@cbsm.nl](mailto:lucas.van.der.hoeven@cbsm.nl) (her son):*



*Twin sisters (1919)*



*(LtoR:) Wil Sadée, Thérèse Schoenmackers, twin sister Alice Sadée*

**Wilhelmina Louïse Sadée** (Rotterdam 8 juni 1918 - Heiloo 9 september 2009 in the Netherlands).

She had a twin sister Alice. Her father was K.L.A.H.M. Sadée (Rotterdam, March 27, 1887 – Nijmegen/Beek, July 22, 1972). He was an oil business merchant at Delfshaven /Rotterdam (firm B.H. Schellingese Oiliehandel)- just opposite the Pilgrims Church in Delfshaven. Married to Mrs. J. A. Lambert (Amsterdam 20 March 1884 - Bilthoven 26 July 1963). They lived in Rotterdam and had 6 children. 1918 – 1939: before the Second World War she was a student at the HBS (Hogere Burger School = High School). She was a fanatic hockey player and guides/scouting leader.

1940 May: She witnessed the bombing of Rotterdam by the German Luftwaffe from close by.

1940 September : she started her studies at the “R.K. School voor Maatschappelijk Werk” (now: “Roman Catholic Social Academy”) in Amsterdam.

1941, July and August she did an internship at “Huize Ursula” in Nieuwveen. A home for the "spiritually deprived child", which was led by the Roman Catholic Urselinen sisters.

1942 to 1945: she did internships at the GGD (Municipality Health Care), the 'Stereo' cookie factory, the Bijenkorf Warehouse and 'Frank Rademaker' Factory (chocolate & hopjes production) in Rotterdam.

1944 – 1945: She experienced the hunger winter in Rotterdam and went on a food tour.

1945 May – 1946: After the war she worked for "Nederlandsch Volksherstel", which provided goods to soldiers, invalids, sailors and war wounded.



*Wil Sadée and Fran van der Hoeven (1946).*

1946 April to October : she worked for '**team120**' of the **UNRRA (United Nations Relief and Refugee Agency) in Regensburg in Germany**. With 4 other staff members she led a camp with 5,000 Ukrainians, Poles, Lithuanians, White Russians and ex-KZ prisoners.

1947 April 22, she married Fran van der Hoeven, psychiatrist/neurologist . They met in 1938 and

wrote about 600 letters to each other until 1948 **Letters written from the UNRRA**. **There are photobooks of that period and also a special Scouts remembering photobook made in her honour.**

Part of that correspondence is now (2021 -2022) used by the NIOD (Netherlands Institute for War Documentation) for the research project 'Psychiatry in the Second World War'.



*Fran van der Hoeven – Wil Sadée (1947)*

1947 April 22, she married Fran van der Hoeven, psychiatrist/neurologist . They met in 1938 and wrote about 600 letters to each other until 1948

1947 – 1961: My father and mother had 7 children together.

1961, May 31: During their holiday in 1961 on their way to Portugal, they had a car accident, in which her husband died and she was seriously injured. At that time dictator Franco had forbidden to hospitalize foreigners. My father died at a First-Aid post in Burgos (Spain). My mother never recovered from the consequences of that accident, both physically and emotionally.



*Wil van der Hoeven-Sadée en Alice Portier-Sadée (1990)*

1961 – 2000: My mother did social work for the good of others out an inner religious conviction.

===== in DUTCH =====



*Twin sisters (1919)*



*(LtoR:) Wil Sadée, Thérèse Schoenmackers, twinsister Alice Sadée*

Wilhelmina Louïse Sadée geboren op 8 juni 1918 in Rotterdam, overleden op 9 september 2009 in Heiloo in Nederland. Ze had een tweelingzus Alice. Haar vader was K.L.A.H.M. Sadée( Rotterdam , 27 maart 1887 – Nijmegen/Beek 22 juli 1972). He was an oil business merchant at Delfshaven /Rotterdam (firma B.H. Schellingese Oiliehandel)- just opposite the Pilgrims Church in Delfshaven. Gehuwd met mevr. J. A. Lambert (Amsterdam 20 maart 1884 - Bilthoven 26 juli 1963). Zij woonden in Rotterdam en kregen 6 kinderen.

1918 – 1939: voor de Tweede Wereldoorlog was zij leerling aan de HBS (Hogere Burgerschool). Ze was een fanatieke hockeyster en gidsen/scoutingleider.

Mei 1940: Ze was van dichtbij getuige van het bombardement op Rotterdam door de Duitse Luftwaffe.

1940 September : zij begon haar studie aan het “R.K. School voor Maatschappelijk Werk” (nu: “Rooms-Katholieke Sociale Academie”) te Amsterdam.

1941, juli en augustus liep zij stage bij “Huize Ursula” in Nieuwveen. Een thuis voor het "geestelijk achtergestelde kind", dat geleid werd door de rooms-katholieke zusters Urselinen.

1942 t/m 1945: zij liep stage bij de GGD (Gemeente Gezondheidszorg), de 'Stereo' koekjesfabriek, de Bijenkorf Magazijn en 'Frank Rademaker' Fabriek (chocolade & hopjes productie) in Rotterdam.

1944 – 1945: Ze beleefde de hongerwinter in Rotterdam en ging op foodtour.

1945 mei – 1946: Na de oorlog werkte ze voor "Nederlandsch Volksherstel", dat goederen leverde aan soldaten, invaliden, matrozen en oorlogsgewonden.



*Wil Sadée and Fran van der Hoeven (1946).*

1946 April tot oktober: ze werkte voor 'team120' van de UNRRA (United Nations Relief and Refugee Agency) in Regensburg in Duitsland. Met 4 andere stafleden leidde ze een kamp met 5.000 Oekraïners, Polen, Litouwers, Wit-Russen en ex-KZ-gevangenen.



*Fran van der Hoeven – Wil Sadée (1947)*

1947 Op 22 april trouwde ze met Fran van der Hoeven, psychiater/neuroloog. Ze ontmoetten elkaar in 1938 en schreven tot 1948 ongeveer 600 brieven aan elkaar (ook brieven van de UNRRA). Er zijn fotoboeken uit die periode en ook een speciaal Scouts-fotoboek dat ter ere van haar is gemaakt.

Een deel van die correspondentie wordt nu (2021-2022) door het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) gebruikt voor het onderzoeksproject 'Psychiatrie in de Tweede Wereldoorlog'.

1947 – 1961: Mijn vader en moeder kregen samen 7 kinderen.

1961, 31 mei: Tijdens hun vakantie in 1961 op weg naar Portugal krijgen ze een auto-ongeluk, waarbij haar man om het leven komt en zij ernstig gewond raakt. In die tijd had dictator Franco verboden om buitenlanders in het ziekenhuis op te nemen. Mijn vader stierf op een EHBO-post in Burgos (Spanje). Mijn moeder is nooit meer hersteld van de gevolgen van dat ongeluk, zowel fysiek als emotioneel.



*Wil van der Hoeven-Sadée en Alice Portier-Sadée (1990)*

1961 – 2000: Mijn moeder deed maatschappelijk werk voor het welzijn van anderen vanuit een innerlijke religieuze overtuiging.